

Meerminnentranen

voor Zoë Vago (9 jaar)

Wind...? wind, wind, mag ik
meedoen met jouw potje waaien?
Jij je vlagen? Ik mijn golven.
Jij je stoten? Ik kan beuken.
Kijk die boot daar met die bakken
gaan we die eens samen pakken?

Gieren
brullen!
Klotsen
striemen!
Duwen, drukken
jij van boven, ik beneden.

Donderjagen, Zoë plagen,
los die banden! Jij daar boven
friemel, frunnik, los!
Ik beneden vang ze op.
Bakken zakken
in mijn woedend water.

Pel het vel af, laagje, laagje!
Jij van boven, ik van onder.
Roze paardjes klimmen
roerloos in het schuim.
Surfers op mijn golven
manen in jouw wind.

Minikorrels stromen
door mijn vlokkenvingers.
Voetbal voor de vissen,
ping pong voor de schelpen
maar de zeemeerminnen spelen
huilend bingo, diep beneden.

Korrels op mijn bodem,
dringen zich naar binnen,
korrelkokkel, korrelkrab
buikpijnbeesten,
die niet spelen,
die niet feesten.

Zee-zo-zoeeee

klots en zucht ik,
'k brul naar boeien:
'Wind help mee!
Jij van boven, fluister haar,
ik beneden, kappelwoorden
over korrels in mijn zee!'

Flessenpost vol meerminnentranen,
waait en dobbert naar haar toe

Zee-zo-zoeeee

lees je ouders tranen voor,
fluister als een vlagje wind
meerminnenklanken in hun oor.

Zee-zo-zoeeee

BINGO

10	21	43	20	12
1	28	46	35	18
12	27	3	16	1
14	15	40	13	7
17	19	31	22	25