

Wat een kabaal

Wat een kabaal,
roept de garnaal.

En wat een galm,
bromt ook de zalm.

Nee, echt niet fijn,
blubt de tonijn.

Wat een gezeur,
moppert de steur.

't Is geen kabaal,
maar vissentaal!

Het is het geluid
van een vinvis die fluit!

Met vloed kwam hij aan
maar eb liet hem staan.

Als we hem dadelijk even
twee flinke duwen geven,

zwemt hij vol goede zin
zo de zee weer in!

