

Regen**

Donder, donder,
vlug, hieronder
zit je droog.

Wat bewoog
daar? Kleine kat,
pootjes nat,
kom maar schuilen.

Wolken huilen,
bomen zingen,
en de dingen
schoon gewassen
zien zichzelf in
spiegel-plassen.

Weg is de regen,
en niets, niets, niets
houdt de zon meer tegen.

