



Poets en Veeg */**

Dit zijn Joep* en tante Hilde**
en hun familie:



Verteller:** Het is oudjaar.
Joep mag opblijven tot 12 uur.
12 uur is het lang nog niet.

Hilde: Ha Joep.
Wat duurt het lang, hè?

Joep: Jaaa, nog drie uur!

Hilde: Weet je wat?

Op zolder zijn veel boeken.

En ook speelgoed.

Ga maar eens kijken.

Kijk, neem de zaklamp mee.

Want de lamp op zolder is stuk.

Joep: Ja, dat doe ik!

Joep: Brrr, donker!
Wat veel boeken!
Kijk, een foto-boek.

Verteller: Joep schijnt op het boek.
Clown Poets! Dat staat erop.

Joep: Poets?
O, maar... die ken ik!
Dat is tante Hilde. Met een rode neus.

Verteller: Joep pakt een neus uit de mand.
Hij doet hem op zijn neus.

Joep: Kijk, nu ben ik Poets!



Verteller: Dan komt tante Hilde de trap op.

Hilde: Joep, waar ben je?

Joep: Hier, tante Hilde.

Ik ben Poets!

Hilde: O, Joep!

Wat ben jij een mooie Poets!

Verteller: Tante Hilde pakt ook een neus.

En twee strikken.

Voor elk een.

Hilde: Nu zijn we samen Poets.

Kom mee!

Dan verrassen we de anderen.

Verteller: Joep en tante Hilde gaan de trap af.

Met hun rode neus.

En hun rode strik.

Ze rennen de kamer in.

Joep en Hilde: Dames en heren!

Hier... zijn Poets en ... eh...

Joep: Veeg!

Verteller: Wat een lol.

Joep en tante Hilde stappen door de kamer.

Poets en Veeg!

Iedereen moet lachen.

Joep: O nee, stop!

Het is bijna 12 uur!

Verteller: Iedereen staat op en pakt zijn glas.

Hilde: Gelukkig nieuwjaar, Veeg!

Joep: Gelukkig nieuwjaar, Poets!

