

Mijn hut



Geef je hand en kom maar mee.
Kijk, hier is mijn hut in 't bos.
Kom erin met blote voeten.
Voel je het? Het zachte mos?

Tim, doe snel je laarzen aan!
We zouden toch naar zee toe gaan!
Maar mam, ik...



Zie, dit bouw ik ook nog aan.
En dan slaap ik in de hoek.
Als je eens bij mij wilt slapen,
kom dan gauw weer op bezoek.

Tim, doe snel je jasje aan!
We zouden toch naar oma gaan.
Maar pap, ik...



Heb je in die tas een zaklamp?
Dat is in het donker fijn.
Kijk, hier kunnen we samen slapen.
Jij en ik en je konijn.

Tim, doe snel je schoenen aan!
We zouden toch uit eten gaan?
Maar pap, maar mam, ik...



In mijn hut ben ik zo graag.
Met jou samen op het mos.
Zie je mij met zaklamp-licht?
Voelt zo warm, de vacht van vos!



En als iemand roept: We gaan...
gromt de vos: Ik kom eraan!



Wat een mooie droom vandaag!