

In de tent *



*Ik lig in mijn bed,
een bed vol met lucht.
Warm in mijn slaapzak,
mijn knuffelbeer zucht.*



*Daar zie ik de maan,
een banaan van licht.
Dwars door de tent,
zo op mijn gezicht.*



*Maar oei... wat is dat?
Ik zie daar een spook.
Wakker worden, beer.
Zie jij hem soms ook?*



*Beer rekt zich eens uit.
En mompelt heel snel:
Spoken bestaan niet.
Dat weet je toch wel?*



*En als ik dan beer
in mijn armen pak,
zie ik het ook:
het is maar een*

