

# Het geheim van Bibelebont \*\*\*

Wil je snel weten waar dit verhaal over gaat?  
Lees dan de **rode** woorden. Vind je het verhaal leuk?  
Verdeel de rollen en lees samen het verhaal!  
De rollen van Bram en Fiona zijn wat gemakkelijker  
dan die van de verteller en Nico.



**Verteller** In ons radioprogramma 'Zomerse wensen van bijzondere mensen' ontmoet Nico Netjes bijzondere mensen. **Bijzondere mensen** hebben vaak **bijzondere wensen**. En daarvoor zoeken wij bijzondere oplossingen. Onze gast van vandaag is **Bram** Boven, **bergbeklimmer**.



**Nico** Welkom Bram Boven, fijn dat je wilde komen. We hebben afgesproken om 'je' tegen elkaar te zeggen.

**Bram** Ik ben blij dat ik mocht komen, Nico.

**Nico** Je hebt wat bijzonders te vertellen, zei je. Iets wat past in ons programma. Ik ben ontzettend benieuwd, en onze luisteraars vast ook. We hebben nog nooit een bergbeklimmer gehad in dit programma. Wat heb je te vertellen?

**Bram** Dat is een heel verhaal.

**Nico** Dat komt dan mooi uit, want wij, de luisteraars en ik, zijn dol op verhalen. En zeker op bijzondere verhalen!

**Bram** Het verhaal begint op de zolder van mijn oma.

**Nico** Spannend! Wat vond je daar?

**Bram** Een heel **oud en stoffig boek**. In een oude boekenkast, helemaal onderin.

**Nico** Dat boek, waar ging dat over?

**Bram** Het was een heel vreemd boek. Het heette **Het geheim van Bibelebont**. Het was heel dik, maar er stonden maar vier regels in.

**Nico** Maar vier regels?

**Bram** Ja, maar **vier regels die je echt kon lezen**.

Op de andere bladzijden kon je helemaal niets lezen. Zelfs niet met een vergrootglas.

**Nico** En wat stond er dan in die vier regels?

**Bram** Dat heb ik hier op een briefje, want het is heel **oudewetse taal**.

**Nico** Ik ben reuzebenieuwd.

**Bram** Luister:

**Als den kouden februaar  
telt zijn 30 dagen  
geeft dit boek eens in de 100 jaar  
antwoord op alle Bibelebontse vragen.**



**Nico** Maar wie heeft er nu Bibelebontse vragen?

**Bram** Ik. En ook wel meer dan één!

**Nico** Ik zou niks kunnen bedenken. Is er niet een oud kinderversje ...

**Bram** Ja! En waar gaat dat over?

**Nico** Over de Bibelebontse berg.

**Bram** Heel goed! En wat ben ik?

**Nico** Ach, natuurlijk. Jij bent bergbeklimmer!

**Bram** Klopt! Dat is een **grote wens** van me, **de Bibelebontse berg beklimmen**.

**Nico** Maar waarom dié berg? Er zijn toch andere bergen genoeg?

**Bram** Op deze berg wil ik de eerste zijn!





**Nico** Nou, dan ga je daar toch flink voor oefenen?  
**Waar ligt die berg** eigenlijk?

**Bram** Ja, dat weet niemand!

**Nico** O, is dat het probleem. Maar dan kunnen we je misschien helpen, Bram. We **vragen** het **aan de luisteraars**. Wie weet waar de Bibelebontse berg ligt?

**Bram** Super, Nico, ik hoop ...

**Nico** Wacht, daar gaat de telefoon al. Met wie spreek ik?



**Fiona** U spreekt met Fiona Fijnproever.

**Nico** Fiona, fijn dat je belt. Kun jij Bram vertellen waar hij de Bibelebontse berg kan vinden?

**Fiona** Jammer genoeg niet. Ik bel omdat ik hem iets wil vragen.

**Nico** Ach, dat valt tegen. Nou, stel je vraag maar, maar hou het kort.

**Fiona** Meneer Boven, ik wil graag het recept van de Bibelebontse pap. Want ik ken dat kinderversje over de Bibelebontse berg ook. En Bibelebontse kinderen eten Bibelebontse pap. Maar hoe maak je die pap? Zegt uw boek daar niets over?

**Nico** Het spijt me, Fiona. Bram heeft net verteld dat er maar vier regels in het boek staan. Zo is het toch, Bram?

**Bram** Dat klopt. Die vier regels, en verder niets. Maar ...

**Nico** Je hoort het, Fiona. Ook **over de Bibelebontse pap weten we niets**. Bram, je wilde net nog iets zeggen ...

**Bram** Ja, over die pap. En over dat boek. Volgens mijn oma heeft haar oma het boek vroeger één keer helemaal gelezen. De oma van mijn oma heeft toen het recept van de pap gezien. En ze heeft de pap ook gemaakt ...

**Nico** Je maakt het spannend, Bram.



**Bram** Het was niet alleen spannend, maar ook een beetje eng. Die **over-over-oma** heeft op **30 februari Bibelebontse pap gekookt**, en daarvan ook **gegeten**.

**Nico** En toen ...

**Bram** Toen was zij verdwenen. **Mijn over-over-oma was** opeens **onzichtbaar!** De familieleden hoorden haar wel en voelden haar wel, maar ze zagen haar niet.

**Nico** Dat kan niet. Dat geloof je toch niet!

**Bram** En toch is het zo. Ik heb heel wat neven en nichten die dat verhaal ook kennen.

**Nico** 30 februari, zei je. Dat kan toch niet? Die datum bestaat niet eens.

**Bram** Dan vergeet je dat rijmpje. Dat gaat over de 30 dagen van februari.

**Nico** In een schrikkeljaar heeft februari 29 dagen, maar nooit heeft die maand 30 dagen.



**Bram** Je hebt gelijk. Maar volgens het boek had februari eens in de 100 jaar wél 30 dagen.

**Nico** Mag ik eens raden wat jouw wens is, Bram? Ik denk dat jij 30 februari weer terug wilt op de kalender. Heb ik gelijk of niet?

**Bram** Precies! Want dan kan ik lezen waar de Bibelebontse berg is.

**Nico** En dan ben jij de enige ...

**Bram** ... die weet waar die berg ligt, en ben ik de eerste die de Bibelebontse berg beklimt.

**Nico** Maar Bram, ben je dan niet bang dat je misschien nooit meer terugkomt?

**Bram** Daar ben ik niet bang voor, want de oma van mijn oma was op 1 maart ook weer zichtbaar!

**Nico** Maar als niemand anders die berg kan zien, hoe kun je dan bewijzen dat jij die berg hebt beklommen?

**Bram** Dat zien we dan wel. Eerst komt de vraag: hoe krijgen we een jaar met 30 februari?

**Nico** Geen idee, Bram, werkelijk niet. Maar misschien zijn onze luisteraars slimmer. Hebt u een tip voor Bram, laat ons dat dan weten. U doet hem daarmee een groot plezier.

**Bram** Dat mag je wel zeggen, Nico. Ik hoop wel binnen tien jaar. Anders ben ik straks te oud om die berg te beklimmen.

**Nico** Afgesproken. Luisteraars, bel of mail ons als u Bram kunt helpen. Morgen is er natuurlijk weer een aflevering van 'Zomerse wensen van bijzondere mensen'. En voor nu, dank voor uw aandacht, en dank Bram Boven dat u vandaag onze gast wilde zijn.

