

# Koppie-krauw ★★

Die papegaai van jou  
zegt alleen maar koppie-krauw.

Maar die van **Een doodgewone papegaai**

in wel zeven vreemde talen.

Mijn papegaai **maakt meestal veel lawaai.**

hij vertelt de allerbeste moppen.

Wil je er eentje kopen?

Dan zal ik hem even storen.

Nee, zegt mijn gaai, nu even niet.

Ik ga in bad, zoals je ziet.

**Mijn papegaai is muzikaal,**

**zingt liedjes in de Franse taal**

**en speelt daarbij op zijn gitaar,**

**pling-plongt de noten aan elkaar.**

**Ook speelt mijn papegaai zo af en toe**

**piano met zijn neefje kaketoe.**

**Met vier pootjes tegelijk een Weense wals,**

**soms klinkt het goed en soms heel vals.**

**Eigenlijk maakt mijn papegaai**

**dus ook een soort lawaai.**

**Daarom is ook die papegaai van jou**

**een papegaai waar ik van hou.**

نا ذاهب لأخذ حمام

you tomar  
um banho

ik ga in bad

I'm going to  
take a bath

Я йду приймати  
ваннуеу

duş alacağım

ik gaan  
yn bad

我去洗个澡

Bij Zomerlezen op  
de site van Jules  
Plus vind je nog  
gedicht over een  
papegaai

komen

Het lieveheersbeestje  
maakt zelf geen geluid.  
Je hoort wel een zacht  
brommend geluid  
als het vliegt.  
Dat komt door

brroemmm

Waarom  
zegt een  
hond:

wafwaf

Bladzij 7 uit ZomerTopboek Start 6

Laat  
je kind een  
mop of raadsel  
zelf lezen. Het is  
voor je kind leuk om

